

Camping fritid

10/12/2014

Vintercamping
Også i Østrig

Krigen & Kollund

DÜSSELDORF

23 sider ekstra fra verdens
største campingudstilling



De bedste tips og artikler i vores nyhedsbreve via www.dcu.dk/nyhedsbrev



Generationerne mødes på terrassen.

Mobilhomes...

kloningen mellem campingvogn og hytte prøveboet af tre generationer

En tanke bliver født: Lad os prøve en hytteferie – tre generationer – allesammen på én gang i samme hus. Det har **Renate Hovald** prøvet i en mobilhome med datter, mand og barnebarn, og sådan gik det til, at valget faldt på DCU-Camping Vorbasse

Wilfred på fem skal på campingferie. Det har han ikke prøvet før – lige så lidt som sin mor, der også skal med. Og det skal bedsteforældrene også; de er erfarne campister, og plejer at turnere rundt sydpå med deres campingvogn. Familien med de tre generationer leder – lidt sent – efter en ledig hytte med tre værelser, der skal være af en vis standard. Den finder de i Vorbasse, beliggende midt på den jyske hede: dér har de nemlig de ægte, sydlandske mobilhomes med perfekt rumopdeling og en stor og dejlig træterrasse, som familien søger.

Det korte af det lange: Det blev en forrygende uge, ikke kun fordi det er dejligt livsbekræftende at bo flere generationer under samme tag. Vejret artede sig fantastisk, og livet levede stort set under åben himmel. Dørene til "vores hus" var slået op fra morgen til aften, og således smeltede ude og inde sammen. Det er meget heldigt. I dårligt vejr og bundet til indendørs ophold ville vi måske hjemsoeges af en mild form for klaustrofobi. Hyttens tre værelser er fyldt op med to store senge hver, og levner ikke plads til at trække sig tilbage, medmindre man vil gå i seng. Selve fællesrummet er heller ikke til de store armbevægelser.

Der er et lille sofahjørne, gulvpladsen i midten er optaget af et spisebord med fire stole omkring. Alt er stilmæssigt pænt og tiltalende. Et tv hænger pladsbesparende oppe under loftet i et hjørne, hvis man ikke kan undvære den daglige dosis flimmer. Hyttens udmærkede lille køkken, åbent til fællesrummet og terrassen, bliver flittigt brugt, og fungerer godt. Også toiletrummet og det separate bruserum – begge med håndvask og i komprimeret størrelse – gør fint fyldest til formålet. Af gammel campingvane benytter jeg dog gerne pladsens udmærkede bruserum i den centralt beliggende sanitærbygning. Mobilhomesene er lavet af plastik hele vejen igennem, selv om man ikke kan se det umiddelbart. Da varmebølgen er på sit højeste, kan det således godt føles som at være i en sauna, især om natten. Men det skal ingen klandres for, når nu Vorherre vejmæssigt mener det godt med os, og det hjælper i øvrigt at lukke alle døre og vinduer op. Mindre morsomt bliver det dog, da babyen i familieteltet lige ud for vores soveværelsesvindue begynder på sin hjerteskerende hyletur omkring kl. 04.30 hver nat. Babyen falder som regel til ro igen, men det lykkes ikke sådan for alvor for os andre, der må nøjes med urolig halvsomme resten af natten. Skulle man sige noget til de unge forældre. Hm. Vi lader være, for ikke at blive uvenner, bl.a. også fordi Wilfreds nye legekammerat er fætter til babyen. Babyen tager heldigvis hjem før tid, og vi får en uforstyrret sidste nat uden afbrydelser.

Det vigtigste: Hvor kan man lege

Den nærmeste legeplads med større eller mindre udfordringer,

hvad klatreeksperimenter angår, samt den store hoppepude ligger lige bag ved vores mobilhome. Wilfred bliver hurtigt tryk ved forholdene, og benytter det hele med stor iver, uden at de voksne mister ham af syne. Der går heller ikke lang tid, før han har fået en fast legekammerat, hvis forældre bor i campingvogn lige på den anden side af hækken. Ellers er der også en del andre børn i flere aldre, som Wilfred lejlighedsvis leger med. Man kan vist godt sige, at han trives – og så gør de voksne det jo også.

Legen indeholder også flere køreture med det festlige og Dannebrogsspydede lille futtog, der følger sin faste daglige rute gennem pladsen, tæt pakket med børn. Det er meget populært. Et andet tilbud er snobrødsbaking, der ligeledes har god søgning, selv om aktiviteten mangler lidt mere action for lille Wilfreds temperament. Men det smager godt – også det mørkebrune. Og vi prøver selvfølgelig også minigolfbanen, der nok er bedst til de lidt større børn, da det kræver nogen tålmodighed og øvelse.

Og noget til de voksne også: Campingpladsen ligger tæt op ad tre forskellige hjertestier af varierende længde, der hos damerne resulterer i en omgang intensiv walk and talk, alt imens bedstefar Gert passer Wilfred, som bliver enig med sig selv om, at vi godt må blive væk meget længe.

Skattejagt på træterrassen

Det største hit er imidlertid mobilhomens træterrasse. Og hvorfor nu det. Jo, terrassebrædderne har en indbyrdes afstand, der gør, at der godt kan ryge forskellige ting ned mellem revnerne.



Terrassen har www.lilletrae.dk skræddersyet til Vorbasse mobilhomes. Den har aircondition.



Det gør terrasseundergrunden, der ligger cirka en halv meter under niveau, til et rigtigt skatkammer. Chefopdager Wilfred spotter hurtigt en femkrone og to knive fra bestikskuffen, der lidt senere får selskab af fribilletten til svømmehallen, som er gledet ud af bedstefar Gerts hænder, og forsvinder i dybet. Se, det lægger jo straks op til et kreativt projekt for Wilfred og bedstefar Gert, nemlig hvordan man får hævet skatten. Efter den indledende brainstorming og forsøg/fejlfasen, samt en tur i skoven for at finde en passende pind, bliver denne forsynet med en klistrende top af gaffatape, bliver varsomt lirket ned gennem revnerne, og op kommer én efter én de forsvundne genstande. Selvfølgelig er jublen stor, især da femkronen kan omsættes til en tur i den attråede Postmand Per-bil henne ved receptionen. Succes på alle fronter. Også da Wilfreds tegning, som han sammen med mor har hentet, farvelagt og genafleveret i receptionen, bliver trukket ud og belønnet med en præmie.

Hvad omegnen byder på

Nu ligger Vorbasse jo uden formildende omstændigheder midt ude på heden. Det lyder måske kedeligt, men behøver ikke at være det, fordi der er meget at foretage sig. Man kan for eksempel tage til Legoland, til Lalandia eller til Givskud Løvepark. Af forskellige grunde fravalgte vi disse tre, og startede til gengæld med at køre til Vejen, der er den nærmeste "storby". Her er der hyggelige caféer til en frokost, og butikker til behagelig shopping. Det blev til nye stiletter til damerne, og noget legetøj til Wilfred, så han var opdateret i forhold til de andre børn hjemme på pladsen.

Dagen efter bliver det til et besøg i den nærliggende Enghave Dyre- og Naturpark med alskens klappe- og fodredyr, med labyrint og spændende rutsjebane, med mulighed for ponyridning – og en stor is, efter at have spist den medbragte madpakke. Og da vejret var strålende, gentog vi succesen næste dag med en udflugt til Kirstinelyst Naturcenter i Randbøl Hede. I informationsbygningen findes der mange interaktive oplysninger om hedens natur- og dyreliv, som også Wilfred – hjulpet på vej af bedstefar Gerts pædagogiske assistance – fik noget ud af. Den tredje tur gik til Ribe, cirka en halv times kørsel fra Vorbasse. Dér tilbragte vi flere timer i Vikingecentret, som byder på

De 25 kvm store mobilhome har alle handicaprampe.



oplevelser for både børn og voksne, med mulighed for at lege, for skydning med bue og pil, møntslåning, at blive udklædt som viking med hjelm, skjold og sværd, og lægge an til en vikingeslårskamp med bedstefar Gert – samt spise i cafeteriet, der bl.a. serverer en fin børnearretning. Og når man nu var ved Vadehavet, skulle der da også lige kigges på Kammerslusen, der har spændende høje trapper, og gyngende broer hen over Ribe Å, hvorfra der er vid udsigt ud mod vandet.

Skal vi gøre det igen

Og således var der pludselig gået en hel uge. Om vi ville komme her igen, fx med egen campingvogn og uden børn, må stå hen i det uvisse. Pladsen er generelt set bestemt udmærket: bynær og omgivet af grønt. Der er mange børn, og rigtig gode legemuligheder; og savner man vand, ligger den lokale svømmehal lige over for campingpladsen. Den er gratis for campisterne. Ellers præges campinglivet her af de mange fastliggere med deres helt egen campingkultur, der nok er noget fjern fra vi nomadecampisters mere enkle livsstil. Hvilket dog ikke udelukker, at man som udefra kommende uden forbehold bliver hjulpet i nødens stund. For eksempel da en campist lidt længe hen ad vejen straks ilede til undsætning, da Wilfreds nyindkøbte soppebassin skulle pumpes op, og gode råd var dyre. Ja, vi skal så afgjort afsted igen sammen, når lejligheden byder sig. Ugen i selskab med de søde unge var dejlig og livsbekræftende. Næste gang må det gerne være et nyt sted i Danmark, bare for også at prøve noget andet. Et must er dog igen gode legefaciliteter til børn. Og der må også gerne være noget udenørs vand at plaske rundt i.

Se også: www.verden-udenfor.dk

www.damsgaardscaravancenter.dk



VI SØGER FULDTIDS SÆLGER...

som er tillidsfuld og troværdig, og kan udvise det.

Vi mangler en "glad" og erfaren sælger inden for campingbranchen, med en positiv indstilling til arbejdet, og en god ordenssans, er det dig, så skriv et par ord om dig selv, og send til os.

Att.: Bo Damsgaard

Weekend arbejde må påregnes.

Damsgaards 
CARAVAN-CENTER
SILKEBORG

Funder Bakke 53
8600 Silkeborg
tlf. 86 82 58 26

